

Diet Kuipers

*Zijn leven en werken, van 9 september 1935
Wanroy Nederland tot 29 mei 1991 Kieta,
Bougainville, Papua New Guinea.*

Op de vraag van Marisa en Josephine om foto's en dingen over het jonge leven van vader Piet Kuijpers ben ik op zoek gegaan naar foto's en verhalen uit het leven van Piet Kuijpers, de omgeving, de scholen, enz..

Het viel niet mee om verhalen te krijgen. Niemand heeft hem eigenlijk echt goed gekend. Dit kwam omdat Piet al op z'n twaalfde naar de kruisheren in Uden ging en vandaar naar het semenari in Arcen.

Dit is dan ook geen beschrijving geworden van het zijn karakter en ook geen verhandeling over zijn leven. Het is slecht een kleine impressie van het leven van iemand die als kind al altijd zei misionaris te willen worden. Hij doet dat ook met hart en ziel. Hij houdt zo van het land waar hij terecht gekomen is dat hij er trouwt en zich laat naturaliseren tot ingezene van Papua New Guinea.

Margareth, zijn vrouw wordt meteen in de harten gesloten van haar nieuwe famileden in Nederland. Zij krijgen vijf kinderen, eerst drie jongens en dan nog twee meisjes.

Op 29 mei 1991 overlijdt Piet aan kanker. Het is dan oorlog op het eiland. Eigenlijk is hij nog lang niet klaar, zo vindt hij.....

Op deze achtergrond is het geboortebewijs te zien van Peterus, Lambertus Kuijpers. Geboren in wanroy.

C.J.M. van Kuijk-van Lanon

G 3115318 B

9 september 1935

Destijds, in 1935 zag alles er nog heel anders uit in Wanroy. Een gemeenschap van hard werkende boeren met nog een eigen gemeentehuis en een eigen burgemeester. Het was er vroeg dag en men ging met de kippen op stok. Het meeste werk op het land werd nog met de hand gedaan of met het paard. Toch was de eerste trekker al aan het werk in Wanroy. De wegen waren nog niet verhard en een enkeling had al een fiets.



Paard en kar was het beste transport



Wegen waren onverhard



De eerste trekker was al aan het werk in Wanroy

s'Morgens in alle vroegte togen de vaders met hun zonen naar land en stal. Moeder de vrouw ging met de dochters de koeien melken, de kalveren voeren en de eieren uit de nesten halen. Dag in dag uit moest er hard gewerkt worden om brood op de plank te hebben. Ook schoolkinderen werden na schooltijd ingezet bij allerlei werkzaamheden.



Gemeentehuis Wanroy



De koeien werden met de hand gemolken



Pietje groeide op in een omgeving waar nog veel gebied ongerept was. Waar de boeren met hun graanoogst naar de mulder gingen om die te laten malen. De molen hierboven bestaat nog steeds. Nadat een storm de molen in 1974 vernielde heeft men hem als monument aan de overkant van de weg weer opgebouwd. De rest van de plaatjes is echt geschiedenis. Wegen zijn verhard en weilanden bebouwd met woonwijken. Het leven is zoveel sneller en drukker geworden. In de meeste gezinnen maakt men van meer dan een auto gebruik. De fiets wordt nu veelal gebruikt als recreatief, of sportief vervoermiddel. Men is vaak lid van een of meerdere sportverenigingen. Elk gezin beschikt over een of meerdere televisietoestellen en de hele wereld flitst door elke huiskamer. Het surfen met de computer over het wereld wijde web van internet is nu de gewoonste zaak van de wereld. In de jonge jaren van Piet had men nog geen vermoeden van die mogelijkheden.





Foto boven; Peter staat in het midden tussen Nelly en Joke. Dan links is Bertje en rechts staat Riekske. Mientje zit op de vloer.



v.l.n.r.achter; Pietje, Moeder, Joke, Bertje vader and Nellie voor; zittend Mientje en Riekske, Staand in de midden; Marius and op moeders schoot Corke.



Piet en Jo



Zestig jarig huwelijksfeest van de grootouders. Alle neven, nichten, broers en zussen Piet zit rechts op zijn knie. Zijn neef, op z'n knie aan de linkerkant heet ook Piet Kuijpers.



25 jarig huwelijksfeest van de ouders



De eeuwige professie



Het afscheid



Piet's nieuwe familie



Piet's nieuwe werk



De nieuwe (oude) cultuur







Makossi Trading Pty. Ltd.



MAKOSSI TRADING PTY. LTD.

INCORPORATED IN AUSTRALIA
 P. O. BOX 148, KIETA, N.S.P.
 PAPUA NEW GUINEA
 TEL. 55 3343







Bij het laatste bezoek aan Nederland ter gelegenheid van een prijsuitreiking in Spanje werd Piet begeleid door zijn hele gezin. Hij kwam afscheid nemen, zo zei hij. Inderdaad was dit zijn laatste bezoek. Op 29 mei 1991 overleed Piet in Kieta Papua New Guinea en werd begraven naast zijn schoonvader Pemu.

